

OPROEP tot de Secretaris Generaal van de VERENIGDE NATIES, Mr BAN KI MOON.

Mijnheer de Secretaris, het is van het grootste belang dat de NATO vlug een geloofwaardig plan voor de Vrede ter beschikking stelt van alle landen, dat veiligheid en geleidelijke ontwapening verenigt. Dit plan bestaat reeds; het is het « Plan Natie van de Wereld ». Een volk, dat heeft gekozen, in dit kader, zijn militaire veiligheid aan de Verenigde naties toe te vertrouwen, zal, in geen enkel geval, haar leiders het initiatief zien nemen van een oorlog tegen een ander Staat, of tegen haar eigen burgers. Dit land zal ook niet mogen aangevallen worden, of haar belangen bespot worden, zonder een automatisch antwoord van de internationale gemeenschap. Dit plan is slechts een beginpunt. Door dit plan zal de hoeksteen neergelegd worden van een civilisatie van Vrede en Vooruitgang.: De "Civilisatie van de Derde Millenium". Deze moet gebouwd worden op een sterk sokkel, een echte democratie. Eens het nieuw tijdperk ingeluid, en de cyclus van hervormingen aangevat, binnen de twintig jaar, zal de situatie van alle volkeren van onze planeet sterk verbeterd worden.

In Griekenland, 2500 jaar geleden, werd wat men noemt de « Eerste Democratie » geboren. Ondanks dat dezytotaal beheerd werd door de mannen van deze tijd, blijft ze, tot vandaag, de grootste politieke vooruitgang van onze beschavingen. Alles is verenigd, nu in Griekenland om de « Uitgevoerde Democratie » te zien ontstaan, waarop de nieuwe beschaving zich zal steunen voor haar ontwikkeling. Zoals het hoort, de eerste vergadering samengesteld uit 100% vrouwen, zal een vitale hernieuwing van de politieke toelaten. Ze zullen dit bouwwerk overheersen en zullen, door de verdienste, gelijk komen te staan met de mannen, in het beheer van het openbaar leven.

Mijnheer Ban Ki Moon, wat klaar is niet noodzakelijk makkelijk om uit te voeren. Zonder uw wil, zal daarvan niets mogelijk worden voor de natuurramp die zich aan het voorbereiden is. Griekenland, en dit precies door haar geschiedenis, staat op de eerste rij van een gruwelijk gevecht. Het land vecht voor zijn overleving en zijn waardigheid maar, vecht ook opdat het democratisch ideaal niet wordt nontrokken uit de projecten van de mensheid. Wij mogen niet in deze dramatische val vallen. Hij werd voorbereid en gesmeed sinds 250 jaar, door een oligarchie, geleid door «banksters», nooit verzadigd door geld en macht. Ze wil de hele mensheid onderwerpen aan haar ziekelijke bevestigingen Om haar diktatuur op te dringen, heeft ze rond haar de meest fantastische financiële macht verzameld, militair- industrieel en politico-media, dat er ooit heeft bestaan : de «Nieuwe Wereld Orde». Ze heeft de fundering van de Democratie ontdaan van zijn zin, en van zijn middelen van politieke actie. Zij koestert de ambitie het essentieel van de vruchten van het werk van de generaties die elkaar hebben opgevolgd op aarde te bevuilen. Il est permis d'espérer que la lumière de notre combat fera changer les idées criminelles, de la plupart, des manipulateurs de ce clan prédateur. In afwachting, heeft de oligarchie van « Wall-City » gevaarlijk haar project voorgebracht. Indien wij deze criminele actie verder laten doorgaan, zal dit een opvolging van onuitsprekelijke ongelukken voor ons zelf en de komende generaties. In ieder land moeten referendi worden gehouden voor de afschaffing van de macht van deze financiële diktatuur, de afschaffing van de straf van schulden en, natuurlijk, afschaffing van de straf van oorlog. De mensheid heeft slechts de keuze tussen twee richtingen.

Ofwel ondergaat zij de tirannie van de « Nieuwe Wereld Orde » en verzinkt in een toekomst bestaande uit duisternis en schaamte. Ofwel bouwt zij aan de "Civilisatie van het Derde Millenium", met als gereedschap de « Uitgevoerde Democratie ». Om te slagen in deze uitdaging, de uitdaging van onze generatie, « LICHT ALLES BINNEN HANDBEREIK » ! Wees de man die deze reddendestimulans zal geven, rijk aan vrijheid en waardigheid. Vergeet de strijd en de verwittigingen niet van de meest emblematische personnaliteiten van onze Geschiedenis. Schrijf U in in hun spoor. Ondanks de gevaren en de moeilijkheden, hebben zij dit nieuw tijdperk voorbereid : Lincoln, Adams, Jefferson, Gandhi, Franklin, Eisenhower, Roosevelt, de Gaulle, Kennedy, Mandela et nog veel andere. U kan ook de handtekeningen die deze oproep volgen niet negeren. Ieder van hun is een kreet dat weerklinkt met de hele verwachting van de mensheid. Deze mensheid die niet wenst de slaaf te zijn van een kaste. Ze wacht sinds het begin der tijden op het tijdperk wanneer « De naties de oorlog niet meer zullen aanleren ». Essentieel is de steen bijgebracht voor dit doel door JF Kennedy. Hij heeft zijn moedig werk betaald met zijn leven. Wie heeft nog schrik van JFK om te blijven doorgaan deze weg naar de toekomst te versperren? Niemand, noch geen enkel vereniging, zal ons tegenhouden. Zijn adem draagt ons over het horizon. Wij nemen zonder vrees de fakkel op die gevallen is in Dallas op 22 November 1963. De verbroedering is ons gereedschap. Wij kunnen alleen maar slagen.

Mijnheer de Secretaris Generaal, U moet dit nieuw tijdperk inluiden.

Maak haast, de tijd is geteld voor ons. Dakktari