

Αυτό είναι ένα μικρό βήμα για τον Ban Ki Moon, ένα γιγάντιο άλμα για την ανθρωπότητα.

Αμετάβλητη και συνεχής ειρήνη και πρόοδος προσιτή σε όλους, χάρη στην απελευθερωμένη ενέργεια των πολιτών και στον αφοπλισμό των Κεφαλαίων.

ΕΚΚΛΗΣΗ προς Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, K. Ban Ki Moon.

Κύριε Γενικό Γραμματέα, είναι σημαντικό τα Ηνωμένα Έθνη να διαθέσουνε γρήγορα σε όλες τις χώρες αξιόπιστο σχέδιο ειρήνης που συνδυάζει την ασφάλεια και τον σταδιακό αφοπλισμό. Υπάρχει ήδη και ονομάζεται « **Σχέδιο Εθνών του Κόσμου**».

Ένας λαός ο οποίος επέλεξε να εμπιστευθεί τη στρατιωτική του ασφάλεια στα Ηνωμένα Έθνη μέσα στα πλαίσια του Σχεδίου, δεν θα δει ποτέ σε καμία περίπτωση, τους ηγέτες του να αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο σε έναν πόλεμο ενάντια σε ένα άλλο κράτος ή κατά των πολιτών του. Επίσης το κράτος που επέλεξε να μπει σε αυτό το Σχέδιο δεν θα δεχτεί επίθεση από άλλο κράτος ούτε θα δει τα οικονομικά του συμφέροντα να κινδυνεύουν χωρίς αυτόματη αντίδραση της Διεθνούς Κοινότητας. Το κράτος που επέλεξε να μπει στο Σχέδιο θα μειώσει κατά 5 % τον εξοπλιστικό προϋπολογισμό του και αυτό το ποσό θα διατεθεί σε δραστηριότητες της κοινωνίας.

Αυτό το πλάνο είναι μια αρχή. Με αυτό βάζουμε ένα λιθαράκι για τον πολιτισμό της Ειρήνης και της Προόδου, τον « **Πολιτισμό της Τρίτης Χιλιετίας** ».

Αυτός ο Πολιτισμός πρέπει να χτιστεί πάνω σε γερά θεμέλια, **μια αληθινή δημοκρατία**. Όταν εγκαινιαστεί αυτή η καινούρια εποχή και ο κύκλος των μεταρρυθμίσεων βρεί τον ρυθμό του, μέσα σε μία εικοσαετία, η κατάσταση όλων των λαών του πλανήτη μας θα βελτιωθεί σημαντικά.

Στην Ελλάδα πριν 2500 χρόνια γεννήθηκε ό,τι μπορούμε να ονομάσουμε η «Πρώτη Δημοκρατία». Παρά το ότι διοικούνταν από άνδρες, μπορούμε να πούμε, έως και σήμερα, ότι είναι η μεγαλύτερη πολιτική πρόοδος του πολιτισμού μας. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχουν όλες οι συνθήκες ώστε να εκκολαφθεί μια νέα δημοκρατία, η « **Τετελεσμένη Δημοκρατία** », στην οποία θα βασίζεται ο νέος πολιτισμός, ο « **Πολιτισμός της Τρίτης Χιλιετίας** » για να αναπτυχθεί. Δίκαια, λοιπόν, μια συνέλευση απαρτισμένη 100% από γυναίκες θα είναι μια ζωτικής σημασίας ανανέωση των πολιτικών που χρησιμοποιούνται σήμερα. Αυτές τελειοποιώντας το έργο των κατασκευαστών θα γίνουν με την αξία τους ίσες με τους άνδρες ως προς τη διαχείριση της δημόσιας ζωής.

Κύριε Ban Ki Moon, αυτό που είναι σαφές δεν είναι απαραίτητα εύκολο να εφαρμοστεί. Χωρίς τη δέσμευσή σας, τίποτα από όλα αυτά δεν θα είναι εφικτό πριν τον επικείμενο σεισμό.

Η Ελλάδα, λόγω της ιστορίας της, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή μιας τρομερής μάχης. Παλεύει για την επιβίωση και την αξιοπρέπειά της. Επίσης, αγωνίζεται για το δημοκρατικό ιδεώδες ώστε να μην βγεί από τα σχέδια της ανθρωπότητας. Δεν πρέπει να πέσουμε σε αυτή την δραματική παγίδα.

Αυτό το πλάνο ετοιμάζεται εδώ και 250 χρόνια από μια ολιγαρχία απαρτισμένη από « banksters », άτομα ανικανοποίητα και άπληστα για χρήματα και εξουσία. Θέλοντας να υποδουλώσουν με τη νοσηρή φαντασία τους όλη την ανθρωπότητα. Για να επιβάλει τη δικτατορία της, συγκέντρωσε δίπλα της την πιο τρομερή οικονομική, στρατιωτική, βιομηχανική και πολιτική δύναμη που έχει υπάρξει ποτέ καθώς και τα ΜΜΕ. Αυτή είναι η « **Νέα Τάξη Πραγμάτων** ». Έχει στερήσει το νόημα και τα μέσα από την πολιτική δράση, η οποία είναι το θεμέλιο της δημοκρατίας. Στόχος της είναι να ληστέψει τους καρπούς της εργασίας των γενεών που ακολούθησαν στη γή. Θέλουμε να έχουμε την ελπίδα ότι το φως του αγώνα μας θα αλλάξει τις εγκληματικές ιδέες σε πολλούς από αυτή την αρπαχτική ομάδα. Εν τω μεταξύ, η ολιγαρχία της « Wall-City » προχώρησε επικίνδυνα το έργο της. Εάν αφήσουμε να συνεχιστεί αυτή η εγκληματική δραστηριότητα, θα οδηγήσει σε μια σειρά από ατυχείς και ανείπωτη δυστυχία για εμάς αλλά και για τις μελλοντικές γενιές.

Σε κάθε χώρα πρέπει να οργανωθεί **δημοψήφισμα** για την κατάργηση των αρμοδιοτήτων αυτής της οικονομικής δικτατορίας, την κατάργηση του χρέους και φυσικά της τιμωρίας του πολέμου.

Αυτό είναι ένα μικρό βήμα για τον Ban Ki Moon, ένα γιγάντιο άλμα για την ανθρωπότητα.

Αμετάβλητη και συνεχής ειρήνη και πρόοδος προσιτή σε όλους, χάρη στην απελευθερωμένη ενέργεια των πολιτών και στον αφοπλισμό των Κεφαλαίων.

Η ανθρωπότητα έχει την επιλογή ανάμεσα σε δύο κατευθύνσεις. Είτε συνεχίζει να υποφέρει από την τυραννία της « Νέας Τάξης Πραγμάτων » και μελλοντικά βυθίζεται στο σκοτάδι και τη ντροπή, είτε χτίζει τον « Πολιτισμό της Τρίτης Χιλιετίας » με το εργαλείο της « **Τετελεσμένης Δημοκρατίας** ».

Για να ανταποκριθούμε σε αυτήν την πρόκληση, την πρόκληση της γενιάς μας « **ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΜΑΣ!** ». Γίνετε ο άνθρωπος που θα προσδώσει ελευθερία και αξιοπρέπεια σε αυτήν την σωτήρια ώθηση. Μην ξεχνάτε τον αγώνα και τις προειδοποιήσεις των πιο εμβληματικών πολιτικών προσωπικοτήτων της ιστορίας μας. Γίνετε ένας από αυτούς, που ετοίμασαν τη νέα εποχή παρά τους κινδύνους και τις δυσκολίες: *Lincoln, Adams, Jefferson, Gandhi, Franklin, Eisenhower, Roosevelt, de Gaulle, Kennedy, Mandela* και πολλούς άλλους. Δεν μπορείτε να αγνοήσετε τις υπογραφές της παρούσας έκκλησης. Καθεμιά είναι μια κραυγή που δονείται από τις ανθρώπινες προσδοκίες. Η ανθρωπότητα δεν θέλει να είναι σκλάβο μιας κάστας, περιμένει από την αρχή του κόσμου την ώρα που θα ξεκινήσει η πρόοδος, όταν "Τα έθνη δεν θα μαθαίνουν πια τον πόλεμο". Απαραίτητο είναι το λιθαράκι που έβαλε ο JF Kennedy σε αυτό το σχέδιο. Πλήρωσε με τη ζωή του το θαρραλέο έργο του. Ποιος φοβάται ακόμα τον JFK για να επιμένει ότι πρέπει να μπλοκάρουν το δρόμο του μέλλοντος. Κανένα πρόσωπο και κανένας οργανισμός δεν μπορεί να μας κρατήσει. Η αναπνοή του μάς πάει πέρα από τον ορίζοντα. Σηκώνουμε ξανά άφοβα τη δάδα που έπεσε στο Ντάλας στις 22 Νοεμβρίου 1963. Η Αδελφότητα είναι το εργαλείο μας. Μπορούμε μόνο να πετύχουμε.

Κύριε Γενικό Γραμματέα, πρέπει να ξεκινήσετε αυτή τη **Νέα Εποχή**. Ο χρόνος εξαντλείται πάρα πολύ γρήγορα. Dakttari

JF Dottori (www.dakttari.org). βιόσφαιρα για Αύριο από το 1989. 18η Σεπτεμβρίου, 2012.