

Οι παραθέσεις των τίμιων προσωπικοτήτων που προετοίμασαν τον δρόμο για τον Πολιτισμό της 3ης Χιλιετίας... και κάποιων άλλων.

Ο Κένεντι είχε πεί: “Μεγάλα έργα θα πρέπει να τελειώσουν για να υπερισχύσει η ειρήνη, η δικαιοσύνη και η κατανόηση μεταξύ των ανθρώπων και των εθνών και για να βάλουμε ένα τέλος στην μιζέρια και στον πόνο παντού εκεί που υπάρχουν. Οι Η.Π.Α ετσι όπως ολος ο κόσμος γνωρίζει δεν θα αρχίσουν ποτε έναν πόλεμο. Δεν θέλουμε πόλεμο. Δεν περιμένουμε τώρα έναν πόλεμο. Δεν πιστεύω ότι αυτό το κράτος θα είναι στο υψηλότερο σημείο σε αυτήν την ηγεσία...Αλλά μια μέρα θα είναι και ελπίζω τότε θα πιστέψουν οτι κάναμε αυτό που έπρεπε να κανουμε”

Γράμμα στην εξουσία: “Ελέγχετε τον κόσμο μας, έχετε δηλητηριάσει τον αέρα που αναπνέουμε, έχετε μολύνει το νερό που πίνουμε, έχετε απαιτήσει δικαιώματα στο φαγητό που καταναλώνουμε. Αγωνιστήκαμε στους πολέμους σας, χάσαμε τις ζωές μας για δικούς σας σκοπούς, θυσιάσαμε τις ελευθερίες μας για να σας προστατεύσουμε. Διασκορπίσατε τις οικονομίες μας, καταστρέψατε την μεσαία τάξη και χρησιμοποιήσατε τους φόρους μας για να ικανοποιήσετε την αχόρταγη απληστία σας. Είμαστε σκλάβοι των κοινωνιών σας, τα ζόμπι των δικτατοριών σας, οι υπηρέτες της παρακμής σας. Κλέψατε τις εκλογές μας, σκοτώσατε τους ηγέτες μας, καταργήσατε τα βασικά δικαιώματα μας. Εσείς κατέχετε τα αγαθά μας, εσείς εκτοπίσατε τις εργασίες μας, διαλύσατε τα συνδικάτα μας, εκμεταλευτήκατε καταστροφές, αποσταθεροποιήσατε τα νομίσματα μας και ακριβύνατε το κόστος της ζωής μας. Μονοπωλήσατε τις ελευθερίες μας, καταστρέψατε την παιδεία μας και σχεδόν σβήσατε την φλόγα των ζώων μας. Είμαστε λαβωμένοι...Είμαστε ματωμένοι και δεν έχουμε πια άλλο χρόνο για υπομονή. Θα βάλουμε όλους αυτούς τους γίγαντες στα γονατα και θα γίνετε μάρτυρες της επανάστασης μας! Ειλικρινά δικοί σας: Οι δουλοπάροικοι.”

Κυβερνήτης της Μινεσότα Jesse Ventura (1998-2000)

Μέγαρο των Ηλυσίων (Παρίσι) Χρυσό Σαλόνι 30 Απριλίου 1963.

“Όλοι αδιαφορούν. Θα συνεχιστεί όσο δεν το καταγγέλλουμε και όσο δεν το σταματάμε. Οι αμερικανοί μπήκαν σε μια διαδικασία κατάκτησης όλων των κλάδων πολιτικών, οικονομικών, επιχειρησιακών, στρατιωτικών σε όλο τον κόσμο. Είναι μια εισβολή που εξελίσσεται όπως κυλάει το νερο ενός ποταμού. Και να μην το ήθελαν οι αμερικανοί, δεν θα μπορέσουν να αντισταθούν. Έτσι και αλλιως δεν υπάρχει ρίσκο να το θέλουν. Ποιος χτίζει αυτο το ρήγμα; Δεν το χτίζει ο ποταμός. Οι άνθρωποι έχουν το ένστικτο να προφυλάσσονται απο τις πλυμήρες. Όμως κανείς δεν έχει το κουράγιο. Σε εμάς ανήκει αυτό το καθήκον. Θα δείτε, μια μέρα θα ακολουθήσουν το παράδειγμα μας, εαν αυτο είναι λαμπρό.” Και προσθέτει: “Λαμπρ ό χωρίς υπεροψία. Πρέπει να προσέχουμε την φιλία”

Πρόεδρος Γαλλικής Δημοκρατίας Σάρλ Ντε Γκώλ

Λόγος του Μαχάτμα Γκάντι : “Όταν απελπίζομαι, θυμάμαι κοιταζοντας μέσα στην ιστορία, οτι οι δρόμοι της αλήθειας και της αγάπης πάντα θριαμβεύσαν. Υπήρξαν τύραννοι και δολοφόνοι, που μερικές φορές φαίνονταν ανίκητοι αλλά στο τέλος πάντα έπεφταν. Πάντοτε να έχετε μια σκέψη για αυτό.”